

Havskajak i Fjällbacka skärgård

Att tyst glida fram bland Bohusläns skärgårdsklippor i en havskajak är något alla borde få uppleva.

Sol, vind och regn och allt där i mellan, så var vädret under de tre dagar då vi fick uppleva ett fantastisk äventyr över öppet hav.

Efter en mycket kort grundkurs i paddlingsteknik gör vi ett försök att sätta oss i de vingliga kajakerna. Alla klarar utan att välta och vi slipper bekanta oss närmare med havsvattnet. När vi så småningom fått något så när koll på kajaken, bär det iväg ut i skärgården.

I början går det vingligt och man spänner varje muskel i kroppen i hopp om att det är receptet för att inte dratta i. Men snart har man dock lärt sig tekniken så pass bra att man kan börja slappna av och istället njuta av den fantastiska naturen.

Lyckat val av arrangör

Våra guider på resan, Ulrica och Robert, var mycket tillmötesgående och ordnade en specialresa för Da Nada herrklubb. Turen gick från tisdag till torsdag istället för de schemalagda helgturerna. Det är dock ingen latmanssemester att paddla och campa i skärgårdsmiljö utan alla måste vara beredda på att hjälpa till med matlagning och ha ett bra humör nära till hands.

Rätt kläder är också viktigt med tanke på att vädret kan vara ombytligt i skärgården. Jag själv är något av en stadsråtta och har dålig koll på naturlivet. Dock har jag upplysta friluftsvänner som berättat för mig om vikten av rätt utrustning, vilket gjort att jag köpt på mig något dyrare regnkläder i material som andas.

Redan första kvällen gratulerade jag mig självt till mina inköp, då jag torr och varm njöt av en skvätt whisky i regnet, medans andra satt och frös i sina hemstickade ylletrojor med maskor stora som ett löjnat.

Mycket trafik i skärgården

Om man inte vill åka slalom mellan alla motor- och segelbåtar som också trivs i skärgården skall man förlägga turen till slutet av augusti eller ännu senare. Nu i

Fakta om resan

- 2 900 kronor tar Upplevelsebolaget för en tre dagars paddlingstur. Då ingår guider, hyra av utrustning, all mat och en fantastisk skärgård.
- Du får själv ta med tält, sovsäck, liggunderlag och diverse personlig utrustning.
- Förutom att det är lite vingligt i början är det inte alls jobbigt att paddla havskajak. Havskajaken har dessutom roder som man sköter med fötterna vilket gör det mycket lätta att styra.



Naturupplevelse. Att tyst glida fram i en havskajak i Fjällbacka skärgård är en känsla som inte kan beskrivas i ord. Det måste upplevas på plats. Guiden Robert glider lätt fram i tåten med sin glasfiberkajak.

mitten av juli var farleden i princip lika trafikerad som centrala Stockholm under rusningstrafik.

När man har baken placerad under vattenlinjen och vet att en enda svallvåg räcker för att vända världen uppochner, är man så lagom förtjust över de 1 000-tals båtarna i miljonklassen (och däröver) som omger en.

Väldigt många båtar hade norsk eller annan utländsk flagg. Troligen är det allemansrätten i kombination med den rena luften och det kristallklara vattnet som lockar dem hit. För om de har kommit för att spionera på vår paddelteknik, lär de ha blivit grymt besvikna.

Det enda jag då kan tänka mig att de kan ta med sig hem är Johan Larssons H-räddnings manöver med inslag av eskimåvändning. Eller Tomas Ehrngrens ingenjörskunskaper i regnskyddsutrustning, dock var nertagningen

av den samma inte fullt lika klanderfri. Han halkade nämligen i sina flipp-flopp tofflor och slog en frivolt bland skärgårdsklipporna.

Fyra meter till havet

Dagen efter sken solen igen då vi vaknade med havsutsikt fyra meter från havet i vårt tält. Jag och min tältkompis Jimpa var utvilade och redo för dagens övningar mycket tack vare att vi placerat tältet så långt som möjligt ifrån dieselaggregat modell Johan Larsson.

Efter frukost genomförde vi en rad räddningsövningar som i princip går ut på att kunna ta sig upp i kajaken igen om olyckan skulle vara framme.

Det var faktiskt lättare än vad man kan tro att komma tillbaks i sittbrunnen trots att man är på öppet hav. Efter att ha provat olika varianter på att välta och ta sig i



Paus. Da Nada herrklubb laddar upp inför nästa paddeltur. I bild från höger: Tomas Ehrngren, Jim Olah, Patric Anderson och Johan Larsson.

Foto: Ulrika Larsson

igen, blev vi alla något säkrare och kunde än mer njuta av turen, utan att krampaktigt hålla i paddeln med ständig skräck för att välta runt.

Vi paddlade runt i Fjällbacka skärgård resten av resan i strålende solsken med enstaka strandhugg för intag av fika och lunch. Ett och annat race hann vi också

med, trots att det är långt ifrån det man förknippar med att paddla havskajak. Men vad är annars att vänta när det inte är jobbigt, inte svårt, inte otäckt alls att paddla havskajak. Bara ren och skär njutning. Ett enstaka race är så mycket macho det går att få till.

Patric Anderson



Hamn. Camping på en utav de många små oaser av öar i Fjällbacka skärgård som ligger cirka fyra mil från Uddevalla. Foto: Patric Anderson